

# PASTORAAL OP SCHOOL



In deze dagen gedenken wij hoe de “**3 wijzen uit het Oosten**” het pasgeboren kind Jezus gingen bezoeken. De volksdevotie geeft hun namen: **Caspar, Melchior en Balthasar**. Ze kregen ook kleur: **geel, blank en zwart** en ze verschillen in leeftijd: **jong, middelbaar en oud**. De wijzen vereren Jezus met hun geschenken: **goud, wierook en mirre**. Drie wijzen, drie namen, drie huidkleuren, drie leeftijden, drie geschenken, ... Misschien kan dit verhaal ons tot inspiratie zijn, nu wij meteen ook het nieuwe jaar 2020 instappen ...

Als kind werd ik betoverd door mooie verhalen over heldere **sterren** aan het firmament! Ook de **3 koningen** volgden in hun tijd **een ster** ... Onafhankelijk van elkaar, op verschillende plekken, bestuderen ze de loop van de hemellichamen. En plots verschijnt aan hen een **nieuwe ster**: ze slaan hun boeken er op na: er wordt ergens een andere, bijzondere, Koning geboren. De 3 volgen deze **bijzondere ster** en komen elkaar onderweg tegen. En zo belanden ze bij de stal van Bethlehem. Ze zijn lang op weg geweest eer ze de kerststal bereiken, omdat hun tocht vergelijkbaar was met een zoektocht. Ze hadden geen sterrenkijkers, en moesten hun ogen dus goed opendoen ...

Er is **veel LICHT** in onze wereld, maar we moeten onze ruiten wassen om het te zien!

De 3 koningen komen pas ‘aan’, als de **ster stilstaat** boven de geboortestal. Pas wanneer er ‘rust’ en ‘**ordening**’ is gekomen in hun **binnenste**, ontmoeten ze hun **levensdoel**.

Twee jonge verliefden woonden ver van elkaar.

Ze beloofden elke avond **naar één zelfde STER** te kijken en zo aan elkaar te denken.

Christenen hebben de **ster** van Bethlehem om naar te kijken; een **ster** die altijd voor mensen straalt! **Een lied** van de Vlaamse zanger Christoff drukt het zo mooi uit:

**Een STER**, die jou nooit meer verlaat, die altijd voor je straalt, die geef ik dan jouw naam.

**Een STER**, ze is speciaal voor jou, om te tonen dat ik van je hou zodat je mij nooit meer vergeet!



Bij het begin van het nieuwe jaar **2020** hebben ook wij onze **geschenken** klaar.

Dat waren in Jezus' tijd wel zéér kostbare producten, maar ik kan me voorstellen dat jullie, net als ik, vinden dat deze geschenken eigenlijk niet passen voor mensen die op “kraambezoek” gaan. En toch hebben **deze 3 geschenken een bijzondere betekenis**; een inhoud die méér is dan hun kostbare “waarde”. Laten we ze even van dichterbij bekijken:

## **GOUD**

De eerste ‘wijze’ geeft **goud**, een vorstelijk geschenk, wijzend op de **koninklijke waardigheid van Jezus**. De verzekering voor een goed leven. Het **gouden geschenk** staat voor het **materiële**. Maar **goud** is ook het symbool van **trouw en betrouwbaarheid**. Denk maar aan de trouwringen of juwelen die koppels aan elkaar geven.

In onze scholengemeenschap is **een gouden hart** uiteraard een beeldspraak die geassocieerd wordt met “**zorg en aandacht**” voor elkaar, in het bijzonder voor hen die het wat moeilijker hebben. **Dat het GOUD ons leert om daar – in het nieuwe jaar 2020 – werk van te maken!**

# PASTORAAL OP SCHOOL



## **WIEROOK**

Van de 3 koninklijke geschenken is **wierook** het enige dat tot op heden aanwezig blijft in “de Kerk en zijn rituelen”. Het verwijst naar **de godheid van Jezus**. God wordt met **wierook** vereerd, maar ook mensen mogen er slierten van opvangen. Met **wierook** drukten de **3 wijzen** uit dat, voor de Koning der koningen, alleen het **allerbeste goed genoeg** was.

Laten we dat **bedwelmende parfum**; dat **kostbaar reukwerk** tot ons spreken. Want ook óns leven mag gerust een geurige gave zijn voor God én voor de medemens. Laten wij dan **voor elkààr** een geurige gave zijn; laten we elkààr af en toe **bewieroken**! Laten we **goed spreken** over elkaar, geen kwaad. Elkaar – zoals **wierook** ten hemel opstijgt – **bemoedigen** en in de hoogte steken, niet naar beneden duwen of kleineren.

**Dat de WIEROOK ons leert om daar – in het nieuwe jaar 2020 – werk van te maken!**

## **MIRRE**

**Mirre** is een **kostbaar geurend hars** van de mirreboom, een hartgeschenk, om het kindje mee te verzorgen. Jezus is immers geboren als ‘mens’ zoals wij en daarom verwijst **mirre** naar **de mensheid van Jezus**. Later, toen Jezus aan het kruis hing, wilde men hem **mirre** geven om zijn **lijden te verzachten** en na zijn dood werd hij met **mirre** gezalfd.

Laten wij **elkaar geen pijn doen** in het leven, maar zwakke, hulpbehoevende en lijdende mensen zalven en helen, **verzorgen en helpen**.

**Dat de MIRRE ons leert om daar – in het nieuwe jaar 2020 – werk van te maken!**



Nadat de 3 koningen hun **geschenken** hadden overhandigd, zo vertelt het Bijbelverhaal, gingen ze **langs ‘een andere weg’** naar hun land terug. Ze waren “**anders**” geworden. Ze waren “**wijs**” omdat ze **zochten** naar een antwoord op hun levensvragen.

De ontmoeting met Jezus verbeterde hun **blik**, zuiverde hun **verlangen** en beïnvloedde hun **handelen**.

Zullen ook “**wij**”, zoals de 3 ‘**wijzen**’, in **2020 andere wegen** durven gaan?!

Of zijn we misschien zoals die **vierde koning**, die met **lege handen**, maar een **liefdevol hart** bij **God en de mensen** wil zijn?!

Want het verhaal gaat dat er nog een **vierde koning** was, maar die was niet op het bewuste rendez-vous op 6 januari, omdat er **onderweg altijd op hem een beroep werd gedaan**. Hij arriveerde – 33 jaar later – toen Jezus werd gekruisigd.

Toen hoorde hij dat Jezus óók veel tijd verloren had aan de ‘**zorg en aandacht voor mensen**’!

Melchior, Caspar, Balthasar – of misschien wel de **vierde koning** – inspireren ons.

Ook wij blijven steeds **onderweg**, wetende dat de **zoektocht naar God en elkaar** nooit eindigt!

**Een Zalig, Gelukkig, Gezond & Gezegend Nieuw Jaar 2020 !!**

Diaken Danny Vandenbroucke.